



EEN

LICHTEND

VUUR

DAT

NOOIT

MEER

DOOFT

(Liedboek 598)



Kopij voor de **Januari**-editie graag
uiterlijk **30 December** bij de redactie(s)

KerkLeven in Colofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLeven in Kerkdiensten December - Januari

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website				
Zo. 17-12	18:00	ds. Karin Spelt	Drempt	3de Advent, Kerstmaaltijd
Zo. 24-12	21:00	ds. Roelie Reiling	Hoog-Keppel	Kerstnachtdienst
Ma. 25-12	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	Kerstmorgenviering
Zo. 31-12		geen dienst		
Zo. 7-1	09:30	ds. Karin Spelt	Drempt	Nieuwjaarsbijeenkomst, herbevestiging en losmaking ambtsdragers
Zo. 14-1	10:00	ds. Joop Jansen Schoonhoven	Hoog-Keppel	
Zo. 21-1	10:00	ds. Karin Spelt en diaken Theo ten Bruinds.	Achter-Drempt	m.m.v. de oecumenische werkgroep Drempt
Zo. 28-1	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	
Hummelo				
Zo. 17-12	10:00	ds. Siebe Hiemstra (Almelo)	Dorpskerk	3e Advent
Zo. 24-12	20:45	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Kerstavond, vooraf samenzang
Ma. 25-12	09:45	ds. Deodaat van der Boon	Dorpskerk	1e Kerstdag, vooraf samenzang
Zo. 31-12	19:30	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Oudejaarsavond m.m.v. koperblazers Hummelo&Keppel
Zo. 7-1	09:45	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Nieuwjaarsbijeenkomst
Zo. 14-1	10:00	dhr Henk Dijkman (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 21-1	10:00	mw Jansje Ruiterkamp (Vorden)	Dorpskerk	
Zo. 28-1	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Gezamenlijke dienst met D&O
Wichmond				
Zo. 17-12	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	3e Advent
Zo. 24-12	10:00	ds. J. Pley - Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	4e Advent
Zo. 24-12	20:00	ds. W. Blanken (Zutphen)	Dorpskerk	Kerstavond
Zo. 25-12	10:00	ds. D. Van Alphen (Zutphen)	Dorpskerk	1e kerstdag
Zo. 31-12	20:00	ds. E. Fokkema (Twello)	Dorpskerk	oudejaarsavond
Zo. 7-1	10:00	ds. W. Blanken (Zutphen)	Dorpskerk	nieuwjaarsbegroeting
Zo. 14-1	10:00	ds. D. Bos (Doetinchem)	Dorpskerk	
Zo. 21-1	10:00	nog niet bekend	Dorpskerk	
Zo. 28-1	10:00	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Een adventskrans met kaarsen: waar komt die traditie vandaan?

Elke zondag een kaars erbij, op weg naar Kerst. Ook in de kerk branden steeds vaker adventskaarsen, soms op een krans van dennengroen. Waar komt die traditie vandaan? Adventskaarsen zijn een protestantse uitvinding. In 1839 maakte de Duitse, lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808-1881) voor het eerst gebruik van kaarsen als aftelkalender naar Kerst. Hinrich runde een missieschool en het verhaal gaat dat zijn leerlingen rond december constant bij hem kwamen vragen of het al bijna Kerst was. Daarom besloot hij een voor de kinderen begrijpelijke aftelkalender te maken.



Wagenwiel

Het allereerste exemplaar was een flink gevaarte: Hinrich gebruikte een wagenwiel als basis. Daarop plaatste hij vier grote kaarsen met negentien kleinere kaarsen ertussenin. Elke dag werd een kleine kaars aangestoken, elke zondag was een grote kaars aan de beurt. Zo konden de kinderen precies zien hoelang het nog duurde tot het eindelijk Kerst zou zijn.

Migranten

De gewoonte om tijdens Advent vier kaarsen te branden, komt dus van oorsprong uit de Lutherse Kerk. Na de Reformatie werd het lutheranisme een belangrijke kerkelijke stroming in Duitsland. Ook in Nederland ontstond een aantal lutherse gemeenten. Die telden destijds vooral migranten: protestantse vluchtelingen uit Antwerpen en handelaren uit Duitsland en Scandinavië, waar het lutheranisme populairder was dan het calvinisme. In 2004 is de Evangelisch-Lutherse Kerk in ons land opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland.

Licht van de wereld

Vandaag de dag maken veel protestantse kerken gebruik van een adventskrans, maar dan in een veel kleinere uitvoering dan het origineel: vier kaarsen op een (rond) onderstel, vaak versierd met dennengroen en eventueel kerstdecoraties. Meer dan het aftellen draait het nu om het symboliseren van het Licht van de wereld, dat met Kerst naar de aarde komt.

Bron: website #Kerst | Petrus-Protestantse Kerk



KerkLeven in
Volgende nummers

Editie	Kopijdatum	Verschijnt
januari	30 december	16 januari
februari	26 januari	13 februari
maart	23 februari	12 maart

Terugblik en agenda prikkelarme kerkdienst

Op zondag 24 september werd er in de Remigiuskerk van Hengelo (Gld) om 12:00 uur een prikkelarme kerkdienst gehouden. Dit was de eerste keer en de kerkdienst was bedoeld als kerkdienst voor de regio. Ds. Hubertien Oostdijk uit Steenderen en ds. Rineke van den Berg uit Hengelo (Gld) gingen samen voor.

Mensen die last hebben van prikkels kunnen vaak door hun beperking niet naar de kerk, terwijl je juist in de kerk rust bij God moet kunnen zoeken.

Zonder dat we het misschien beseffen, geeft een 'normale' kerkdienst veel prikkels. Voor sommige mensen is een praatje maken voor de dienst al te veel, en dan moet de dienst nog komen. Er wordt gebeamerd, er klinkt orgelspel (voor velen is dit genieten, maar voor sommigen is het geluid te overweldigend), we gaan staan/zitten op bepaalde momenten, er is allerlei geluid en "hoe kan er dan nog een preek bij?".

Jongeren en volwassenen die gevoelig zijn voor prikkels, zoals dat vaak het geval is bij mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, mensen met een Autisme Spectrum Stoornis, mensen die hooggevoelig zijn, mensen die ADHD hebben of mensen die door hun ziekte last hebben van prikkels, zouden ook de kans moeten krijgen om hun geloof op te bouwen. Daarom hielden we 24 september de eerste prikkelarme kerkdienst in Bronckhorst.

Hoe zag deze kerkdienst eruit? Bij binnenkomst was er geen muziek, maar stilte, en kregen de bezoekers een duidelijke en overzichtelijke liturgie, zodat ze wisten waar ze aan toe waren. De liederen waren niet te lang en werden begeleid door rustig pianospel. Er was geen omhaal van woorden; de gebeden en de overdenking waren goed te volgen.

Wat waren de reacties na afloop van de bezoekers? Er waren een aantal ouders met hun zoon of dochter, en zij gaven aan dat zij zelf ook tot rust gekomen waren tijdens deze dienst, terwijl ze er voor hun zoon of dochter naar toe waren gegaan. Iemand anders merkte op: "dit zou wel iedere zondag kunnen, je gaat gewoon terug naar de kern, zonder alle poespas."



We gaan er voorlopig mee door om drie keer per jaar een prikkelarme kerkdienst aan te bieden in de Remigiuskerk in Hengelo (gld). Dit zal iedere keer van 12:00-12:30 uur zijn en de kerkdienst is nadrukkelijk bedoeld voor iedereen in Bronckhorst. De ene keer zal ds. Hubertien Oostdijk de voorganger zijn, de andere keer ds. Rineke van den Berg.

Noteer vast de data voor 2024:
3 maart, 16 juni en 20 oktober.

-ds. Rineke van den Berg, Remigiuskerk Hengelo (Gld)



Geef vandaag voor de kerk van morgen Actie Kerkbalans 2024 komt eraan



In januari gaat **Actie Kerkbalans** van start. Het thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeenten een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! Dit jaar is een bijzonder jaar voor **Actie Kerkbalans**, want de Actie bestaat vijftig jaar! Al vijftig jaar geven kerkleden via **Actie Kerkbalans** voor het voortbestaan van de kerk.

Voor de kerk van morgen

Belangrijk, want de kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten. Waar we rust vinden, omzien naar elkaar en het leven met elkaar delen. Heel graag willen we ook het komende jaar en in de verdere toekomst van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. We willen uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor mensen die God nog niet kennen. We willen mooie en inspirerende diensten organiseren, evenals verbindende activiteiten daaromheen. Maar dat alles kost geld. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de **Actie Kerkbalans** en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Smeekgebed

Wij ontsteken een licht
voor de donkere plekken op deze aarde,
plaatsen waar vrede
geen schijn van kans krijgt:

-een licht voor
mensen, ontredderd,
waar leven alleen nog maar
vluchten en overleven is

-een licht voor
de joodse en palestijnse kinderen
van Bethlehem

-een licht voor
wie verdwalen
op hun zoektocht naar een thuis,
wie moesten vluchten
in roes en schijn

Hun namen, hun gezichten
zullen ook nu onze metgezel zijn,-
om hen houden wij dit licht brandend.

*Uit: Sytze de Vries, Zo lang wij adem halen,
Kerstdacht*

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempt.nl

Website: www.kerkdrempt.nl

Van de predikante

De dagen voor Kerst



Als u dit kerkblad leest is het half december. De dagen voor kerst zijn begonnen. Het vieren van het kerstfeest gebeurt niet alleen op 24, 25 en 26 december. Er zijn de hele maand ervoor al vieringen, concerten en andere activiteiten die ons voorbereiden op het kerstfeest. Wat betekent deze tijd voor ons? Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Bij de tijd van advent en kerst hoort een bepaalde sfeer. Het is buiten vroeg donker. Binnen wordt de kerstboom neergezet. We steken kaarsen aan en vele lichtjes versieren de huizen en bomen. Het geeft een gevoel van warmte en gezelligheid. Juist die sfeer kan voor sommige mensen moeilijk zijn. In allerlei beelden zien we mensen samen. Als je alleen bent en je alleen voelt zijn het moeilijke weken.

En toch roept deze periode voor iedereen een verlangen op. Kerst is een bijzondere tijd. Het verhaal en de liederen zijn overbekend. Jozef en de zwangere Maria op weg naar Bethlehem. Een herberg die vol is en een stal die als kraamkamer dienst doet. Herders in het veld die bezoek krijgen van engelen en horen dat er een kind is geboren. Een bode van liefde en vrede. In het geboorteverhaal gaat de hemel open en laat God een nieuw licht schijnen in onze wereld, in een kribbe in een stal. God geeft een krachtig, kwetsbaar antwoord op het grote verlangen van mensen. Je zult maar in een dictatuur leven, waar één man God zelf speelt. Je zult maar voortdurend tegen gesloten deuren aanlopen, geen plek vinden om toekomst te baren. Je zult maar een herder zijn in een tijd dat je gezien wordt als uitschot. Je zult maar schapen hoeden in de nacht, omdat niemand anders naar je omkijkt. Het krachtige van dit verhaal is dat er veel mensen zijn die zich in deze mensen herkennen. Ook in onze tijd zijn er dictators. Ook in onze tijd hebben mensen geen plek om te wonen. Ook in onze tijd zijn er mensen die als uitschot worden gezien. Die niet meetellen. Zij horen de boodschap van een nieuw begin in een kwetsbaar kind dat wordt geboren. De boodschap dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Een boodschap van liefde en vrede.

Met die hoop en dat geloof komen we in de periode van kerst bij elkaar. Tijdens concerten, waar veel gezongen wordt. In kleine intieme vespers op de vrijdagavond. Tijdens de adventsdienst op 10 december waar de zanggroep heeft gezongen over het verlangen van Maria.



Tijdens de kerstmaaltijd op 17 december, waar we allemaal samen om de tafel zitten, genieten van lekker eten, de muziekvereniging Hummelo Drempt en Keppel de muziek verzorgt en kinderen en jongeren een mooi kerstverhaal over Franciscus vertellen. In het donker van de kerstnacht, waarin het zangkwartet Full House dit jaar zingt. En op de kerstmorgen waar een verhaal over de zwerver van Rouen ons laat kijken naar de ogen van een kind. We zingen liederen van hoop en vrede, we delen verhalen en we komen op zoveel plekken samen deze dagen rond Kerst. In de kerk en in onze huizen. Ik wens u gezegende kerstdagen en veel heil en vrede voor het nieuwe jaar.

-ds. Karin Spelt

Bij de kerkdiensten

Zondag 17 december, 18:00 uur, Kerstmaaltijd, Drempt

Op deze zondag vieren we het kerstfeest met jong en oud rond de tafel.

We eten met elkaar, een ensemble van muziekvereniging Hummelo, Drempt en Keppel onder leiding van Niels Bloemendaal maakt muziek, Dieudonné Kelderman speelt piano en de kinderen laten in woord en beeld een kerstverhaal over Franciscus van Assisi horen en zien.

Zondag 24 december, 21:00 uur, Kerstnachtviering, Hoog-Keppel

Voorganger is ds. Roelie Reiling. Het zangkwartet Full House uit Steenderen o.l.v. Lucian Venderink verleent haar medewerking.



Op 24 december a.s., kerstnacht, mag ik, Roelie Reiling, voorgaan en het grote feest van kerst samen met u vieren. U kent mij waarschijnlijk niet, voor mij zijn de meesten van jullie ook nog niet vertrouwd. En dan toch samen vieren. Dat zal vast goed gaan, want we laven ons allemaal aan dat vertrouwde en vreemde verhaal van kerst: God werd mens. Er zitten zoveel kostbare wijsheden in dit verhaal, er zit zoveel kracht in dit verhaal, dat we ons vast weer samen kunnen verwonderen.

We zullen vertrouwde kerstliederen gaan zingen, samen met twee zangers en zangeressen en Lucian zal de sterren van de hemel erbij spelen.

Weet u, ik kom niet van ver, ik ben uw buurvrouw haast. Uit het dorp Steenderen. Dat het een licht makende nacht mag worden, dat hoop ik met heel mijn hart.

-ds. Roelie Reiling



Maandag 25 december 10:00 Kerstmorgenviering Drempt

Op de kerstmorgen is ds. Karin Spelt de voorganger. Organist is Joop van Goozen. Niels Bloemendaal zal trompet spelen. Een kerstviering met een mooi en actueel kerstverhaal. Het laat ons kijken door en naar de ogen van een kind.

Zondag 7 januari 09:30 uur Nieuwjaarsbijeenkomst en losmaken ambtsdrager Trudy Hemke

De eerste zondag in het nieuwe jaar beginnen we om 09.30 uur met de nieuwjaarontoemting. We drinken voor de dienst koffie en kunnen elkaar het goede wensen voor het nieuwe jaar. In de dienst, die om 10:00 uur begint zullen we Trudy Hemke losmaken van de kerkenraad. Daarna ontmoeten we elkaar met een drankje op het nieuwe jaar.

Afscheid Trudy Hemke

In de eerste dienst in januari wordt Trudy Hemke losgemaakt van haar ambt als ouderling. Ze heeft zich acht jaar als ouderling ingezet voor onze gemeente. In 2016 is ze bevestigd. We willen Trudy hartelijk bedanken voor haar werk en inzet. Ik heb Trudy de afgelopen vier jaar leren kennen als een ouderling die haar werk met hart en ziel doet. Met veel aandacht, betrokkenheid en liefde heeft ze het pastorale werk in haar wijk Hoog-Keppel en Hummelo gedaan. Vele mensen hebben van haar een bezoekje gehad. Ze heeft oog en oor voor wat er leeft bij mensen en is trouw. In een gesprek vertelde ze mij een keer dat ze het moeilijk vindt een voorstelling van God te maken. Het helpt haar om het in te vullen met het woord 'liefde'. Met die liefde als inspiratiebron heeft ze haar werk in de gemeente gedaan.

Trudy is iemand die wat ze op zich neemt graag goed en zorgvuldig doet. Naast het pastorale werk heeft ze de laatste jaren veel andere taken op zich genomen. Ze stuurt de koffiegroep in Hoog-Keppel aan, ze zorgt voor de kerstversiering in de kerk van Hoog-Keppel, ze is als gastvrouw betrokken bij uitvaarten in

Hoog-Keppel, is lector, denkt mee in de commissie ontmoeten-inspireren-delen van de gezamenlijke kerken, bereidt de kerst- en paasvieringen voor ouderen 75+ voor. En ook voor incidentele taken bijvoorbeeld bij de openluchtdienst kun je haar altijd vragen. Trudy was ook betrokken bij de voorbereiding van de kerkdienst, waarin ik in april 2019 aan de gemeente ben verbonden. De kerkenraad bereidt ze altijd goed voor en ze denkt constructief mee. De kerkgemeenschap gaat haar aan het hart.

Kortom Trudy is een spin in het web van onze gemeente. Voor mij is ze de afgelopen jaren één van de mensen geweest die de gemeente heeft gedragen. En die ook mij heeft geholpen mijn weg te vinden. Mensen als Trudy zijn heel waardevol. We zullen haar dan ook heel erg missen. Maar natuurlijk is het ook goed om na een periode van acht jaar een aantal taken neer te leggen. Trudy heeft toegezegd nog een aantal taken te blijven doen. Als contactpersoon zal ze het bezoekwerk van gemeenteleden in Hummelo voortzetten. Ook zal ze de bezorging van kerkleven blijven regelen en de koffiegroep aansturen.



Maar met de meeste andere taken stopt ze nu. In de hoop natuurlijk dat er mensen zijn die het stokje van haar overnemen. Trudy kennende wil ze als het nodig is nog wel eens bijspringen, maar de verantwoordelijkheid die hoort bij het ambt van ouderling legt ze nu graag neer. We

maken Trudy op 7 januari los van haar ambt en zullen haar daar uiteraard ook nog uitgebreid bedanken voor al het werk dat ze gedaan heeft.

-ds. Karin Spelt

Uit de kerkenraad

Op zoek naar vrijwilligers....



U begrijpt dat door het afscheid van Trudy Hemke er een aantal vacatures in onze gemeente zijn. We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om een opvolger voor Trudy te zoeken. Het is helaas niet gelukt een nieuwe ouderling te vinden. Dat betekent dat we haar taken over anderen gaan verdelen. Met als gevolg dat mensen die al veel doen er wat bij krijgen. Een gevolg is ook dat er waarschijnlijk minder bezoekwerk in Hoog-Keppel gedaan zal worden. Dat maakt het des te belangrijker om te zien naar elkaar. In overleg en samenwerking met de contactpersonen in Hoog-Keppel zal ds. Karin Spelt de pastorale aandacht voor mensen over nemen. Ook van de contactpersonen wordt gevraagd aandacht te hebben voor mensen in hun wijk en het door te geven als iemand bijvoorbeeld ziek is.

Ook zijn er nog andere taken waar we vrijwilligers voor zoeken. Dick Kwakkel heeft vanwege gezondheidsredenen zijn taken neer moeten leggen. We zoeken daarom een koster voor Hoog-Keppel. Om de scribe te ontlasten zoeken we ook iemand die contact wil hebben met de gastpredikanten en hen een liturgie wil sturen. Gelukkig hebben we de afgelopen tijd ook weer wat vacatures kunnen vervullen. Jos en Judith Folmer gaan de koffiedienst in Hoog-Keppel versterken. Sannelien Garretsen gaat meewerken met het maken van de nieuwsbrief. En er is iemand die contact zoekt met gastorganisten en nadenkt over het maken van het kerkblad. Ook voor andere taken zoals het beheer van de begraafplaats zijn we in contact met mensen. Onze gemeente wordt klein en kwetsbaar. Bemensing blijft een probleem. Maar we zijn dankbaar met al het werk dat mensen doen. En ook blij dat we samen nog zoveel mooie en waardevolle diensten en activiteiten kunnen verzorgen. Het is belangrijk niet alleen te kijken naar de tekorten, maar ook naar de mooie dingen en daar voldoening uit te halen.

-namens de kerkenraad, Janine Garretsen, voorzitter

In Memoriam Jantjen Rimmelink

Op 24 oktober is Jantjen Rimmelink overleden op de leeftijd van 85 jaar. Zij woonde aan de Prinsenmaat 8 in Rha. Jantjen is op 15 november 1937 geboren als derde en jongste kind op de boerderij 'de Malthorst' in Achter-Drempt. Na de lagere school ging ze naar de Mulo in Doesburg. Daarna volgde ze een opleiding tot lerares tuinbouw in Deventer en heeft ze jaren in Vorden voor de klas gestaan. In 1961 trouwde ze en ging wonen aan de Zomerweg in Drempt. Naast het lesgeven werkte ze op de boerderij. In 1963 werd dochter Annet geboren.



Het geluk was van korte duur. Annet overleed toen ze een halfjaar oud was. Jantjen heeft daar haar hele leven lang verdriet van gehad. In die tijd werd er niet over gesproken en moest je maar doorgaan. Er volgden twee zoons Jan en André. De boerderij werd in 1979 in verband met uitbreiding verplaatst naar Steenderen.

Begin jaren '90 liep haar huwelijk uit op een echtscheiding. Een moeilijke tijd brak aan. Haar zoons woonden in die tijd in Duitsland. Begin jaren '90 leerde ze Willem kennen. Ze hebben samen 20 gelukkige jaren gehad in Rha. Helaas overleed Willem onverwacht. Verlies en verdriet lopen als een rode draad door haar leven. Maar er was ook een andere rode draad. De liefde die ze in haar leven heeft gegeven. De krachtige vrouw die ze was. Jantjen was



een sociale vrouw en ze hield er van mensen te ontmoeten en samen dingen te doen. Ze was lid van de plattelandsvrouwen, het kerkkoor, deed mee aan activiteiten in Steenderen: koersbal, samen koffiedrinken en eten. Jantjen had ook zorg voor mensen. Ze bezocht mensen die ziek waren en heeft ook een tijd in de palliatieve zorg als vrijwilliger gewerkt. Ook vond ze het heerlijk thuis mensen te ontvangen. Zo bood ze een overnachtingplek aan voor vrienden op de fiets. Zelf ging ze ook graag naar buiten. Ze hield erg van de natuur en van tuinieren. Graag fietste ze bijvoorbeeld over de dijk langs de IJssel.

Geloof en kerk waren belangrijk voor haar. Ze koos zelf de liederen uit voor haar uitvaart. Woorden uit 1 Korinthe 13: 'Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste daarvan is de liefde'. En het lied 'Abba Vader U alleen, u behoor ik toe'. De laatste jaren ging haar gezondheid achteruit. Het begon met een epileptische aanval in 2019. De coronatijd heeft haar geen goed gedaan. Ze vond het moeilijk dat het sociale leven stillag. En het overlijden van haar schoonzus Hennie in die tijd was een groot gemis. Ze belden elkaar elke dag en deden veel samen. Dankbaar was ze voor de goede zorg van haar zoon Jan en zijn vrouw Willie die bij haar in Rha waren komen wonen. En ook van de aandacht van haar kleinkinderen Anne en Julian.

We hebben afscheid van haar genomen op 24 oktober in de kerk van Drempt. Ze is naar haar eigen wens te ruste gelegd in het graf, waar haar dochter Annet in 1963 is begraven. Een klein houten kistje in de vorm van een hart ging met haar mee het graf in. Met wat kleine resten van Annet die gevonden zijn bij het graven van het graf. Een ontroerend gebaar. We wensen de familie veel sterkte in deze tijd van verdriet en gemis.

-ds. Karin Spelt



7

Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

De kunst van wachten

Vespers in de tijd van advent vrijdag 19:30 uur

Net als vorige jaren zijn er in de tijd van advent vespers op de vrijdagavond. Korte vieringen met een meditatief karakter. Met een afwisseling van stilte, teksten, gebeden, liederen en muziek. Om samen in het donker van de avond verstillung te zoeken. Advent is een tijd van uitzien naar en verwachten. We oefenen de kunst van het wachten. Als de dagen korter worden wachten we op licht dat het donker doorbreekt.

Voor de vespers gebruiken we de kleine kerken. Er zijn steeds twee voorgangers die de vieringen samen voorbereiden.

Vrijdag 15 december, Galluskerk, Angerlo

Voorgangers: ds. Elise Wijnands en ds. Jaap Lof

Vrijdag 22 december, Ooipoortkerk, Doesburg

Voorgangers: ds. Jaap Lof en mw. Francie Jansen

De kunst van lachen



Donderdag 18 januari 2024, 20:00 uur,
Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 24 Doesburg

Het werk van CliniClowns

Clowns passen niet bij artsen en de zorg. Juist daarom kunnen zij iets bijzonders doen voor zieke kinderen, kinderen met een beperking of mensen met dementie.

Een clown verwondert zich en doet precies wat niet mag en zet daarbij de realiteit even op zijn kop. Te midden van zorgen en ziekte brengt de cliniclown verlichting, een zonnestraaltje en een beetje nieuwe moed voor de toekomst. Een vertegenwoordiger van Cliniclowns Nederland komt vertellen over dit interessante werk en de bijzondere impact die het heeft op zieken, dementerenden en hun familieleden.

Met beelden op verhaal komen

Samen film kijken



Dinsdag 23 januari, 14:00 -17:00 uur, The quiet girl, Kerkhuis, Van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel

Het is waardevol om samen een film te bekijken. We hebben dat de afgelopen jaren op de avond gedaan. Maar meerdere mensen vroegen om ook een keer overdag een film te laten zien. De donkere wintermaanden, waarin het vroeg donker wordt zijn daar een mooie tijd voor.

Op dinsdag 23 januari wordt de film The quiet girl gedraaid. Een rustige, ingetogen film met prachtige beelden. Het verhaal speelt in het Ierland van 1981 en gaat over een meisje van tien, Cait. Een stil en teruggetrokken kind dat lijdt onder de situatie thuis. Door de drukte in het gezin wordt ze niet gezien door haar ouders, die zelf allerlei problemen hebben. Ze wordt voor de zomer naar familie op het platteland gestuurd. Daar krijgt ze wel liefde en aandacht. En je ziet wat dat aan haar doet. Een film die je doet denken aan het kind dat je zelf was. En aan alle kinderen die geen veiligheid en geborgenheid

ervaren. En het belang van liefde en aandacht en een warme plek om op te groeien.

Vanaf 14:00 uur is er inloop met koffie en thee. De film begint om 14:30 uur. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om nog even na te praten over de film. De volgende filmmiddag is op dinsdag 20 februari.





Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

Muziekgroep Sela komt met een nieuw
 Adventslied: **GAUDETE**

***Gaudete in Domino semper
 Verheugt u in de Heer te allen tijde***

Sinds de 16e eeuw klinkt in de donkere dagen voor kerst een hoopvolle tekst uit Fillipenzen: "Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal verheugt u, want de Heer is nabij". Nog even en dan vieren we de geboorte van Gods zoon hier tussen ons mensen. De oudste versie van het gezang 'Gaudete' werd al gebruikt vóór de reformatie. In de Protestantse traditie is het lied in vergetelheid geraakt, maar in veel katholieke kerken wereldwijd wordt het elke advent gebruikt. Door de kern en boodschap van dit eeuwenoude lied te gebruiken voor een nieuw Nederlandstalig lied, wil Sela opnieuw een brug slaan tussen kerkstromingen. Samen, één van hart, één van ziel, over kerkmuren heen, verbonden in het verwachten van onze Redder: Jezus Christus.

***Gaudete in Domino semper,
 gaudete in Domino semper,
 gaudete in Domino semper!***

Al wie verwacht
 wordt niet teleurgesteld.
 Hij is nabij,
 dat is ons verteld.
 Zie de schitterende ster
 aan de hemel staan.
 Onze redding komt eraan.



Wij verheugen ons op Jezus' komst.
 Heel de wereld, juich en zing het uit!
 Wij verheugen ons op Jezus' komst.
 Maak een ieder bekend:
 Jezus komt, Jezus redt.

Al valt de nacht,
 lijkt alle hoop vervaagd,
 Hij laat ons zien
 dat de morgen daagt.
 Zie de stralen van de zon,
 zie de dag breekt aan.
 Onze redding komt eraan.



In de bloemschikking van de adventszondagen en met Kerst komt het landelijke thema van de PKN "Ga mee" terug. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan: als pelgrims met een doel. "Kom, ga mee naar het Kind in de kribbe!" Hiertoe zullen tijdens de vier adventszondagen in de kerk pijlen als wegwijzers te zien zijn. Deze vier wijzers vormen met kerst een ster. De ster die de weg wijst naar Bethlehem. En dat is ook het thema van de kerstavonddiensten: "De ster wijst de weg". Zo wordt met de kinderkerkkerstviering een heuse sterrenjacht georganiseerd. In de dienst op kerstavond later op de avond zullen trompettist Niels Bloemendaal en organist Atze Douma de sterren ook laten twinkelen. Ik kijk er naar uit om met elkaar in onze prachtig verlichte kerk het geboortefeest van Christus te vieren. Mooi om de dienst op kerstmorgen traditiegetrouw met samenzang te beginnen. Broer de Boer zal de gemeente hierbij begeleiden, Hij brengt volgens de laatste informatie ook een trompettist mee en de voorganger op deze eerste Kerstdag is Deodaat van der Boon.
 Stralend Kerstfeest gewenst!



Oudejaarsdienst

In deze dienst gedenken we in liefde al onze gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. Wij noemen hun namen en steken een kaars aan. Zoals inmiddels traditie is geworden, kan iedereen naar voren komen om persoonlijk een kaarsje te branden. Heel fijn dat ook dit jaar Muziekvereniging Hummelo en Keppel haar muzikale medewerking zal verlenen. Een dienst als deze roept vele emoties op. Hoe moeilijk het soms ook kan zijn, het is vaak ook een heel waardevol moment. Als gemeente kunnen we ons verdriet delen in de belofte dat God met ons meegaat, bemoedigt en troost. Naast verdrietige dingen staan we ook stil bij de mooie, blijde gebeurtenissen die het afgelopen jaar ons hebben gebracht. Geboorte, liefde en vriendschap. Zo is de oudejaarsdienst een moment waarop we heel bewust over het leven nadenken. Het leven met al haar ruwe en rouwe kanten, maar ook met de prachtige, stil makende facetten.

- Ds. Elise Wijnands



Bij de diensten

Op 17 december, derde advent, komt oud-predikant ds. Siebe Hiemstra uit Almelo. Op de vierde adventszondag is er geen ochtenddienst. Maar op kerstavond bent u welkom! Dan gaat ds. Elise Wijnands voor. Vooraf samenzang van kerstliederen. Er is, naast het orgel, ook begeleiding van trompettist Niels Bloemendaal. Op 25 december starten we met samenzang om 9.45 u. en de dienst op deze kerstmorgen wordt geleid door ds. Deodaat van der Boon. Op zondag 31 december is er wederom geen ochtenddienst, maar wel de gebruikelijke oudejaarsdienst met herdenking van degenen die ons het afgelopen jaar zijn overleden. Ds. Elise Wijnands gaat dan voor. Er is medewerking van het koperblazersensemble van de plaatselijke muziekvereniging Hummelo&Keppel.

Koster/organist

17 december: Gerrit Minkhorst/Atze Douma
 24 december: Chris Vrogten/Atze Douma
 25 december: Ab de Vries/Broer de Boer
 31 december: NN/Broer de Boer
 7 januari: nog niet bekend/Frans Konincks
 14 januari: nog niet bekend/Joop Agelink

Uitgangscollectes

17 december: Kerk in Actie (voor mensen zonder officiële papieren)
 24,25,31 december: eindejaarscollecte
 7 januari: plaatselijk diaconaal werk
 14 januari: Poor people's fund Afrika



Bloemengroet

Zondag 5 november gingen de bloemen naar Hans en Minka Nusselder. Op 12 november werden de bloemen bezorgd bij de heer Van Hof aan de Keppelseweg. De bloemen uit de dienst van 19 november gingen naar de fam. Liebe aan de Keppelseweg. Mevrouw Els Overbeek ontving de bloemen op zondag 26 november.

Kinderkerk

Voor de kinderen: Kom je ook op kerstavond? We beginnen om 18.30 uur met een sterrenjacht. Verzamelen voor de Ruimte. Ga mee op zoek en vind de sterren rond de kerk. Aansluitend is om 19.15 uur het kinderkerk-kerstfeest in de kerk. We zingen samen kerstliedjes, luisteren naar het kerstverhaal en we hopen op veel optredens door kinderen. Kun je zingen, dansen, muziek maken of iets anders? Geef je op en laat maar zien waar jij een ster in bent. Aanmelden kan nog bij Vera: vera.evers@hotmail.com of 06-42689781. Ook ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij het kinderkerk-kerstfeest. De avond is om 20.00 uur afgelopen. Aan het eind is er voor alle kinderen een kerstverassing. Daarna is het kerstvakantie en zien we elkaar weer in januari. De leiding van de kinder- en jeugdkerk wenst iedereen een heel fijn kerstfeest en alvast de beste wensen voor 2024.



- Anita Nusselder



Opbrengst Oogstdienst 2023

Zondag 5 november vierden we weer de jaarlijkse Dankdienst voor gewas en arbeid. Voor in de kerk stonden twee smaakvol aangeklede tafels met de oogstuitstalling. Producten uit onze omgeving, zoals aardappels, walnoten, boerenkool, appels, peren en wortels. Deze werden aangevuld met potjes met eigengemaakte monchoutaart en leuke bloemstukjes. De opbrengst van de verkoop van deze producten is bestemd voor de Muziekcommissie. De Muziekcommissie zorgt voor

extra muzikale ondersteuning van de kerkdienst. Vaak bij bijzondere gelegenheden, zoals op Oudejaarsavond. De opbrengst van de oogstverkoop bedroeg dit jaar € 246,35. Een mooi resultaat. Hartelijk dank hiervoor!

- Mieke Jansma, lid Muziekcommissie

Dameskrans

Op donderdagmiddag 21 december houdt de Dameskrans haar Kerstmiddag. We komen bijeen van 2 tot 4 uur in De Ruimte. Gasten zijn uiteraard van harte welkom. Op donderdagmiddag 18 januari houden we onze jaarvergadering en geven aandacht aan het 90-jarig bestaan van de Dameskrans. Plaats van samenkomst: Het Wapen van Heeckeren vanaf half 12.

Collecteopbrengst oktober 2023

In de dienst

Kerk: € 146,23

Diaconie: € 97,49

Uitgangscollecte

01-10 € 20,40 Kerk en Israël

15-10 € 75,65 Eredienst en muziek

22-10 € 59,80 Plaatselijk Pastoraat

29-10 € 54,00 St. Shehata Tanzania

Gift

Eén van onze gemeenteleden heeft vanuit zijn fruitstal aan huis het afgelopen jaar de nodige appels, peren, noten e.d. verkocht. Het verkoopresultaat is € 420,40. Dit mooie resultaat is als gift aan de Kerkrentmeesters gegeven. Namens de Kerkrentmeesters hartelijk dank!



Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk

Kerstmarkt zaterdag 16 december

Op 16 december 2023 is de kerstmarkt in de Dorpskerk open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn sfeervolle kraampjes waar u terecht kunt voor kerstcadeautjes. En natuurlijk ontbreken de met zorg gemaakte kerstbakjes/notenkransen en de heerlijke nieuwjaarsrolletjes/wafels niet. U komt toch ook? De kerstmarkt wordt georganiseerd door Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk in samenwerking met een groep creatieve vrijwilligers. De Stichting is in het leven geroepen om de kerk van Hummelo te kunnen onderhouden. De opbrengst van de kerstmarkt gaat dan ook naar de Stichting.



Nieuwjaarsconcert

met Daan Boertien, Laetitia Gerards en Raoul Steffani - 1 januari 15.30 uur

Daan Boertien (1991) is een Nederlandse concertpianist die zich heeft gespecialiseerd in liedbegeleiding. Recentelijk trad hij op met internationaal gevierde zangers als Benjamin Appl, Roderick Williams en Thomas Oliemans. Sopraan Laetitia Gerards (1993) heeft de Concertgebouw Young Talent Award en de eerste prijs van het Prinses Christina Concours ontvangen. Geliefd bij het publiek vanwege haar ontwapenende podiumpresentatie en duidelijke muzikaliteit, geniet ze van een succesvolle carrière als solist in concert- en operavoorstellingen. Bariton Raoul Steffani (1992) is de kersverse winnaar van de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding die door de Nederlandse Staat aan een musicus kan worden uitgereikt.

Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u terecht op www.nieuwjaarsconcerthummelo.nl
Van ieder verkocht kaartje gaat € 2,50 naar Stichting Vrienden van de Hummelose Kerk.



Halfjaarlijkse verjaardagsvisite

Ieder half jaar wordt er een verjaardagsvisite gehouden voor gemeenteleden die 80 jaar of ouder zijn geworden. Het zijn bijeenkomsten met een serieus woord, maar ook met een groot accent op gezelligheid.



Afgelopen 14 november werden de verjaardagen gevierd van de leden die op 1 juli t/m eind december dit jaar 80 of ouder waren geworden of nog moeten worden. Ds Elise hield een praatje in het Achterhoeks (het Aaltens dialect) en de ouderlingen en diakenen zorgden voor een lekker hapje en drankje. Het was een hele gezellige middag. Hartelijk dank voor de giften van in totaal € 35,-.

Van de voorzitter

Het zal u niet ontgaan zijn dat de energieprijzen enorm gestegen zijn. Ook volgend jaar ziet het er niet naar uit dat ze zullen dalen. Zoals u begrijpt, heeft dat een grote invloed op onze uitgaven voor energie om de kerk elke zondag te verwarmen. Als kerkenraad kijken we naar verschillende mogelijkheden om de energiekosten te verlagen en een voor de hand liggende maatregel is om de thermostaat tijdens de diensten op zondag wat lager te zetten. Als bezoeker van de zondagse dienst betekent dit voor u misschien wat dikkere kleding of een (dikke) jas aan te moeten trekken. Daarnaast kunnen we vaker een dienst in De Ruimte houden die wat eenvoudiger te verwarmen is. Maar we willen ook graag gebruik maken van uw vindingrijkheid. En bedenk daarbij: alle opties staan open! Daarom willen we graag ook u, die de kerk immers een "warm hart" toedraagt, inschakelen om oplossingen te bedenken voor deze uitdaging. Vandaar onze vraag: Heeft u een idee hoe we de stookkosten laag kunnen houden, neem dan contact op met uw wijkouderling of via de contactgegevens hieronder. Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën!

- Marco Huntelaar, voorzitter

Tel. 06-55370253 / pknhummelo@gmail.com



Van de diaconie

Op dinsdag 12 december kon men in de kerk goederen afgeven voor de Voedselbankactie. Bij de Spar staat t/m **21 december** een winkelwagen voor de Voedselbank, zie vorig Kerklevenin welke producten hiervoor het handigst zijn. Voor meer informatie mail naar diaconie@kerkhummelo.nl

Uitgangscollectes

17 december: Kerk in Actie - Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, en kunnen worden geholpen met ingewikkelde post of als er een medisch probleem is. Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren.



Wilt u deze diaconieprojecten financieel steunen?

Dan kunt u gebruikmaken van het banknummer van de diaconie door uw bijdrage direct over te maken t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo: NL34RABO 03150.00.929.

Bij voorbaat hartelijke dank!

Ten slotte,

wenst de kerkenraad u fijne feestdagen en een gezegend 2024.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

KERSTAVONDDIENST DORPSKERK WICHMOND – THEMA: LICHT IN DE NACHT!

Werkzaam in Oldenzaal maakte ik kennis met de traditie van het midwinterblazen. In de weken die aan Kerst vooraf gaan, klinken in Twente de weemoedige tonen van de midwinterhoorn. Een eeuwenoud gebruik. Sinds mensenheugenis speelt in deze tijd van het jaar de vraag: zal de zon zich wenden? Toen mensen voor hun levensonderhoud nog sterk afhankelijk waren van de natuur werden deze wisselingen in de natuur intensief beleefd. In oude tijden wachtte men gespannen het moment af dat de zon door haar diepste dal was en weer aan haar tocht omhoog begon. Het feest van de zonnwende was het hoogtepunt van deze cyclus: in de donkerste tijd van het jaar vierde men de terugkeer van het licht. Vanaf dat moment herwon de zon haar kracht, zodat ze de afgestorven natuur weer tot leven kon wekken. Een en ander was echter niet vanzelfsprekend, tussen de zon en de machten van de duisternis, meende men, vond een titanengevecht plaats. Stel je voor dat de zon uit zou blijven, 't af zou leggen!

De unieke klank van de midwinterhoorn is een indringende roep om licht!



Op de kerstavond klinkt, in Wichmond, genoemd instrument.

Enkele leden van de midwinterhoorngroep uit Zelhem "d' Olde Roop" nodigen, met hun spel, ons uit de kerstviering bij te wonen.

Deze dienst heeft bovengenoemd thema: "Licht in de nacht."

"Nacht" heeft ook symbolische betekenis.

Nacht staat symbool voor een lichaam dat je in de steek laat, voor het verdriet om het verlies van een liefste, associeer ik met gebrek aan zin en betekenis. Zo heeft iedereen zijn of haar nacht, kent een ieder

momenten dat je in het duister rondtast. De kerstnacht is een gewone nacht tót op het moment dat in de kerstgeschiedenis de herders een licht opgaat. In het duister verschijnt een engel. In de bijbel een boodschapper van licht en leven, God Zelf, maar dan op een lichtsterkte die onze ogen kan verdragen, zij het niet al te lang. De boodschap luidt: God ziet naar ons om!

Huub Oosterhuis zegt het zo:

*Gij die in den beginne hebt geroepen: licht
en de duisternis vluchtte, dág en de nacht
kromp ineen: ménsen en uit
werden wij mensen.*



*Gij die zin gegeven hebt aan ons bestaan,
Gij die ons verwarmd hebt, voer ons terug
naar de oase van Uw wil, stel Uw bedoeling veilig.*

*Grondvest opnieuw dit huis vol mensen,
deze aarde. Tot vrede strekke ons Uw naam:
"Ik zal er zijn".*

Er is iemand geboren die Gods' liefde een gezicht, handen en voeten geeft. Die een streep door het verleden zet, ons doemdenken geneest, ons vooruit doet lopen op later en nu al veranderd leven. Immanuël! De toekomst is aan de liefde, de vergeving, de vrede waardoor het kribbekind Zich in Gods'ogen onsterfelijk maakte, de macht van het duister brak en breekt. Het kerstevangelie is een visioen: God en mensen hebben elkaar gevonden. Zolang we dat nog niet zien, moeten we het horen. Zolang gelooft een christen niet zijn ogen, maar zijn oren. Ik wens u oren toe die het geboortebericht opvangen, een hart dat dit bericht verstaat.



Bij deze van harte uitgenodigd voor de dienst in de Dorpskerk (aanvang 20.00 uur).

Ik prijs me gelukkig dat de dames van A Kapella hun medewerking aan deze feestelijke viering verlenen!

Frans Konincks is onze organist, begeleidt onder meer de gemeentezang.

We lezen, behalve Jesaja 9:1-6, het kerstevangelie naar Lukas. Een gezegend kerstfeest gewenst!

-ds Wim Blanken, gastpredikant

Op zondag 7 januari 2024 staan we stil bij Jesaja 60:1-6 en Matteüs 2:1-12

Matteüs begint zijn Evangelie, en daarmee het Tweede Testament, op de wijze van het Eerste Testament. Waar we lezen: "Geslachtsregister van Jezus Christus", staat er letterlijk: "Dit is de genesis van Jezus Christus"

En dan volgt het geslachtsregister van Abraham. Hij vertrekt uit Babylonië (zeg maar, het huidige Irak), verlaat de bakermat van de astrologie (het streven om met behulp van de stand van de sterren de toekomst te voorspellen). Hij wil zijn leven niet laten beheersen door het lot dat in de sterren te lezen zou zijn. Abraham, de vader der gelovigen, geeft gehoor aan een stem, aan het Woord dat vrijheid en verantwoordelijkheid schenkt. Zijn uittocht (exodus) loopt uit op David, koning bij de gratie Gods. Het kind in de kribbe is de Zoon van David. Eenmaal volwassen leidt Hij de uittocht bij uitstek: uit de slavernij van de zonde, het verdriet en de dood. Matteüs confronteert ons met het gegeven dat sterrenwichelaars voor de pasgeboren koning door de knieën gaan, maar Jeruzalem laat het af weten.

Deze verzen doen ons vragen: zitten de echte volgelingen van de Messias in de kerk? Durven wij van onszelf te zeggen dat wij Hem echt zoeken, willen eren, willen navolgen? Toch beginnen we dit nieuwe jaar niet in onzekerheid. God staat voor onze toekomst in!

Om die reden: een gelukkig nieuwjaar gewenst!

-ds. Wim Blanken, gastpredikant



Eeuwigheidszondag - "in mijn hart houd ik een kamer voor je vrij"

Afgelopen jaar overleden er acht van onze gemeenteleden: Betsy Schieven, Paul Brummelman, Marthie de Greef, Jeanette Meijerink, Grada Jansen, Mini Bosman, Henk Jansen en Wim Olthof. Lieve mensen, mensen met een groot hart, die een belangrijk deel van hun leven in Vierakker of Wichmond hebben gewoond en zich daar hebben ingezet voor alles wat hen lief was.

Het bloemstuk dat hier vandaag staat, is voor iedereen die we missen, maar ook speciaal voor hen. Het thema is: "in mijn hart houd ik een kamer voor je vrij". Een kamer, een speciale plek om ruimte te geven en houden voor onze herinneringen aan Betsy, Paul, Marthie, Jeanette, Grada, Mini, Henk en Wim. In het hart zijn negen kamers, voor de acht genoemde gemeenteleden. De negende kamer is voor ieder ander, die wij missen in ons leven.

Het grote hart staat symbool voor liefde en verbondenheid die wij voelen én die zij hebben gegeven. Het biedt ons troost in deze tijd van rouw en verdriet. Het hart staat niet alleen voor liefde, maar ook voor de onsterfelijkheid van de ziel en de blijvende herinnering.

Het hart wordt in de basis gevormd door gevlochten takken van de wijnranken, eucalyptus en klimop. Zo vervlochten als deze takken, zo verweven is het leven, nóg steeds, met de mensen die we moesten loslaten. We blijven verbonden, óók na de dood. Klimop staat symbool voor het eeuwige leven, eucalyptus voor 'de tijd nemen' voor afscheid en rouw en de wijnranken voor verbondenheid in geloof.

Vooraan branden (straks) acht kaarsen. Voor alle mensen die ik noemde en één voor alle anderen die we zo hard missen, zeker ook vandaag. Het licht geeft ons troost en hoop op een weerzien, ooit.



Het bloemenhart krijgt kleur door verschillende bloemen, die allemaal hun eigen betekenis hebben en daarmee een eerbetoon zijn aan hen die wij in ons hart dragen:

Ten eerste staat de lisianthus, de blauwe klokjesbloem, symbool voor waardering, erkenning en dankbaarheid. De bloem wordt ook geassocieerd met positiviteit, vriendschap en samenwerking.

De paarse statice, een bekende droogbloem, staat symbool voor herinnering.

De roze gerbera's duiden op bewondering.

De roze violieren staan voor melancholie, de geur brengt zoete herinneringen boven.

En tenslotte de roze rozen, zij staan voor grote dankbaarheid.

Het hart is gevuld, met volle kamers, vol bloemen en kleur, waarbij de roze roos, de dankbaarheid, nadrukkelijk aanwezig is. De kamers zijn vol van de grote en kleine herinneringen die we hebben aan:

Betsy: een creatieve vrouw, die graag dicht bij haar familie was

Paul: die zo graag met zijn gezin en dieren bezig was;

Marthie: die zijn leven op de boerderij deelde met zijn broer Gerrit;

Jeanette: de bevolgen lerares in het speciaal onderwijs, zo verzot op katten;

Grada: een krachtige vrouw die zorgde voor alles en iedereen om zich heen;

Mini: die lieve vrouw die een naaiatelier en later een kledingboetiek had;

Henk: altijd druk op de boerderij en met het vervoeren van vee;

Wim: die deze kerk zo vaak en graag vulde met de mooiste orgelklanken;

Dit zijn maar een paar herinneringen aan deze prachtige mensen, en zo zijn er gelukkig ontelbaar veel.

Herinneringen die jullie hebben aan je vrouw, man, vader, moeder, opa of oma, tante of oom, vriend of vriendin.

Herinneringen waar we dankbaar voor mogen zijn, want:

*wat wij hebben meegemaakt
staat geschreven in de tijd
wat wij samen beleefd hebben
worden mooie herinneringen
zij blijven in ons hoofd bestaan
de grote en kleine dingen
met ieder van hier had jij wel wat
een band soms zo speciaal
en nu wij je zo missen
is het onwerkelijk allemaal
maar trots zijn wij op wie je was
en voor ons altijd zal zijn
denken aan jou als de wind straks waait
bij elk straalje zonneschijn
bij de regen die op ons gezicht neerdaalt
als een kus zacht op onze wang
dan voelen wij de vreugde die jij hier gaf
jouw leven lang
herinneringen komen en gaan
gevangen in onze tijd
maar wat je in je hart bewaart
dat raak je nooit meer kwijt*





Kort verslag kerkenraadsvergadering 10 november 2023

De kerkenraad heeft de beroepingscommissie gevraagd nogmaals de vacature voor 1/3 fte predikantsplaats uit te zetten. We blijven hoop houden op het vinden van een predikant passend bij onze gemeente. De kerkenraad maakt zich grote zorgen over de vele vacatures binnen de kerkenraad. Daarnaast moeten er 1 of 2 personen voor de financiële en de ledenadministratie gevonden worden (zie inlegvel bij dit blad).

-Ep Heuvelink (notulist)

Wij hebben elkaar nodig

Op een dag hielden de gereedschappen van de meubelmaker een vergadering.

De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte.

Hij zei daarop: "Als ik deze timmermansplaats moet verlaten, dan moet broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen."

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: "Goed, maar dan moet broeder Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet hem steeds ronddraaien wil hij tot enige prestatie komen."

Broeder Schroevendraaier zei toen: "Als je mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf er ook uit moeten. Al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan."

Waarop broeder Schaaf antwoordde: "Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is die gelijk heeft."

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: "Ik wil wel gaan, maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op."



Op het heetst van de discussie kwam de Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall aan en ging naar zijn werkbank, om een preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De duimstok, de schaaf, de kleine boor en de grote boor, de hamer en de schroevendraaier, maar ook de beitel en het schuurpapier kwamen aan de beurt. Aan het einde van de dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of meerdere keren gebruikt had, was de preekstoel klaar.

De Meubelmaker ging naar huis.

Toen stond broeder Zaag op en zei: "Broeders, ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel te bereiken!"

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse Vader als een bruikbaar instrument.

Wij zijn werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, want wij hebben elkaar nodig.

-Jan Klein Lenderink, [gelezen bij een opening van de Kerkenraadsvergadering]

Dorpsontmoetingscentrum

Jammer genoeg moeten wij u mededelen dat de commissie dorpsontmoetingscentrum en de protestantse gemeente geen mogelijkheid gevonden hebben om op korte termijn de pastorie om te bouwen tot een dorpsontmoetingscentrum. De visies lijken te ver uiteen te lopen om zekerheid te kunnen bieden aan alle partijen op financieel vlak, qua duurzaamheid en toekomstbestendigheid. De commissie dorpsontmoetingscentrum bedankt de protestantse gemeente voor haar inzet en kiest ervoor andere locaties te onderzoeken.

De kerkenraad bekijkt nu de diverse alternatieven voor de pastorie op korte en lange termijn.

Ep Heuvelink (notulist)

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker.

Op 10 januari 2024 hopen wij onze eerste vrouwenvereniging avond weer te houden. Het zal een Nieuwjaars begroeting worden.

Deze avond hebben wij Henk Olthof uitgenodigd. Hij kan ons veel vertellen en veel laten zien over de maan, de zon en verre planeten en sterren.

Wij beginnen de avond om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat open en is er koffie, thee en vast wel iets lekkers erbij. Ook brengen wij een toast uit op het nieuwe jaar 2024. Gasten zijn welkom.

De bloemengroet in de maand november

- 5 november Mw. J. Heerink-Rietman en dhr. H. Schieven
- 12 november Mw. R. Eggink-Kl. Winkel, mw. W. 't Hooft-Oldenhave
en de familie Onstenk-Wullink
- 19 november Mw. A. Olthof-Borgman en dhr. K. Breunissen
- 26 november Mw. C. Konincks-Kok en mw. H. Krijt-Bloemendaal.



Koffie ochtenden

Op 5 december hebben we gezellig Sinterklaas gevierd, met kado's achter uit de la of kast, die de volgende eigenaar weer leuk of nuttig vond en soms goed van pas kwam. wat er overbleef kreeg een passende bestemming.

Op 19 december gaan we weer kerst vieren met de kinderen van Avonturijn.

Stukje van de diaconie

In oktober mochten wij als diaconie €152,60 ontvangen.

De opbrengst van de bakwedstrijd was € 250,- dit is verdubbeld door de diaconie en over gemaakt naar het vergeten kind.

-De diaconie

Opbrengst Oliebollen

Op zaterdag 4 november hebben we met veel vrijwilligers bij bakkerij Besselink olieballen gebakken met een prachtige opbrengst, van maar liefst € 2437,50 bestemd voor het onderhoudsfonds van de kerk. Langs deze weg, op de eerste plaats bakkerij Besselink maar ook alle vrijwilligers heel erg bedankt! Wij hopen volgend jaar weer een beroep op iedereen te mogen doen.





Geboorte



KIK

Het is winter. De wind loeit langs het kerkportaal en de muizen hebben het koud. Ze klimmen naar de kerkzolder waar de verwarmingsketel staat te zoemen. Maar wat is dat? Er staan allemaal spullen en dozen voor! Ricardo muis klimt omhoog en valt met een gil door een spleet in de doos. 'Alles oké!' piept hij. Ze horen een hoop geritsel daarbinnen. Zus Florans kijkt verder en roept: 'Wat leuk, kijk, een bedje, een wieg van hout! Zou er een baby komen??' De muizen proberen te bedenken wie er een baby krijgt. Mevrouw Bontje, de kosteres? Nee. Wilma, de dirigente? Maar waarom zou ze haar baby hier op zolder leggen?? Ineens horen ze gestommel op de trap en verschijnen de hoofden van de kosteres en de dominee.

'Hèhè...' hijgt mevrouw Bontje, 'Kijk, ik heb alles al klaargezet: de dozen met engelenjurken, de versiering, de kribbel!' 'Mooi,' zegt de dominee, 'Als jij ze hiernaartoe schuift, draag ik ze naar beneden. Dan kan de kerst-commissie er morgen meteen mee aan de slag!' 'Ooo!' fluisteren de muizen, 'Het zijn spullen voor Kerstmis!' Florans juicht: 'Nu weten we ook voor WIE het wiegje is! Maar waar is hun broer Ricardo? Uit de doos vlak naast het trapgat komt hij tevoorschijn, glitter op zijn neus. 'Ik heb het Kindje gezien!' piept hij. 'Het was in een doek gewikkeld!' Wat een goed nieuws! Kerstmis komt eraan. Niets verwarmt je meer dan je verheugen op de geboorte van het Kerstkind...



Versje

Diepe nacht, de grond bevroren,
is er een geluid te horen
dat de velden overdekt
en de herdershonden wekt:
zang van engelenkoren!

Diepe nacht, het komt ter ore
aan de herders die tevoren
in hun jas lagen te slapen,
zo onwetend als hun schapen,
nog in dromenland verloren.

Diepe nacht, God laat zich horen
om de mensen aan te sporen
tot vertrouwen, nieuwe hoop
voor een wereld in de knoop.
Zijn Zoon Jezus is geboren!



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Schrik niet, want ik heb een grote boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem uw redder geboren. U zult een kind vinden dat in doeken gewikkeld in een kribbe ligt.'

Naar Lucas 2,10-12



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns